

## Om Vagnsmuseet

Vagnsmuseet var familjen Dicksons privata stall och vagnslider.

I vagnsmuseet finns idag ett antal vagnar, som rullat på Tjolöholm utom den s.k. Berlinaren, ägd av Oscar Dickson.

Förutom vagnarna finns seldon med släkterna Dicksons och Bondes vapen. Även en del uniformer och utrustning har fått sin plats i Vagnsmuseet.

År 2004 var det 100 år sedan slottet var färdigställt. Inför hundraårsjubileet fick ett par av Tjolöholms Vänner idén att göra en vagnsparad. Vagnarna skulle då visas upp och köras med kuskar, lämpliga hästar, passande seldon och lämpliga kläder – allt skulle ordnas. Det blev sedan succé!

Ett stort förarbete lades ner innan. Elva vagnar skulle delta, bl.a. kollades alla hjul, så att de gick runt och att de smordes. Man såg då att vagnarna var väldigt fina med fulländade axlar och nav. In i minsta detalj är vagnarna ett underbart hantverk. Men man såg även att underhållet av vagnarna var något eftersatt.

En grupp bildades, som åkte ut till Tjolöholm och gick igenom dem. På så sätt började det årliga underhållet av vagnarna.

Vår och höst dammsugs de försiktigt. Suffletterna torkas av med våt svamp, vatten med ett par droppar flytande såpa i. Även hjul och underrede tvättas med såpvatten. Tandborste underlättar svåråtkomliga ställen. Seldon och remmar tas eventuellt isär, rengöra och smörjs. Allt får sedan torka en vecka. Efter detta är det tid för behandling av allt läder med läderbalsam. Småreparationer av stroppar, remmar, lås och kantband skall också utföras. Till sista putsas fönster och lyktor. Arbetet tar ca 4 veckor.

När sedan hösten gått och julmarknaden är slut, läggs stora vita skycken över vagnarna som skydd mot damm och fågelsmuts. Det sista är inte så snällt mot läder.

På våren tas skyckena av och man går över vagnarna igen. Enligt en konservator behöver lädret nu bara behandlas ytligt en gång om året för att inte spricka. Med lagom såpvatten, ladersåpa, torkning och läderbalsam undviks även mögelangrepp.

Vi har haft ett väldigt roligt och givande arbete tillsammans. I gruppen har deltagarna kommit och gått. Stort intresse har visats och alla har snabbt lärt sig vagnars, seldons och remmars skötsel. Alla har känt sig som ett team med gemensamt mål.

Och särskilt minns vi fikapauserna i vårsolen på manegens trappa, där vi satt och löste världsgåtorna och nästan alla livets problem !

Berit Thulin och Birgitta Hagnéus